

Impuls Antroposofie



Nieuwsbrief #9 - december 2023

Verslag wereldconferentie in Dornach

Door Lien Brynaert en Melanie Lauwaert



Eind september kwamen 800 mensen samen voor de Wereldconferentie in Dornach, in het teken van Michael en met het thema 'Reshaping a world movement': hoe kunnen we de antroposofische wereldbeweging nieuwe impulsen geven voor de toekomst? Een wereldse impuls dus!

Vanuit België trokken we met een groep ImpulsAvrienden naar de daar om deel te nemen aan deze bijzondere bijeenkomst.

In het Goetheanum genoten we van voordrachten gegeven door sprekers vanuit verschillende werelddelen.

Tussendoor namen we deel aan een uiteenlopend programma dat ieder naar eigen wens kon invullen. Er vonden thematische forums plaats met een breed spectrum aan onderwerpen. We konden deelnemen aan verschillende activiteiten: van kunstzinnige workshops tot interessante praatgroepen. Wie het gebouw en heel wat rondom beter wilde leren kennen, kon deelnemen aan verschillende rondleidingen.

's Avonds genoten we van kunstzinnige voorstellingen. Zo luisterden we naar een concert en kregen we een theatergezelschap en twee eurtimie-ensembles te zien. Op vrijdagavond verzamelden we rond een groot Michaëlsvuur. Daarrond werd gezongen, bezonnen en verbonden.

Het was een mooie conferentie, heel verzorgd en ook kwalitatief in orde.

Er werd openlijk gepraat en ook gevoelige thema's werden niet uit de weg gegaan. Zo werd er gesproken over gender, kolonisatie, patriarchisme e.d. Ook kwam bv het thema aan bod hoe de Antroposofie iets kan worden voor iedereen, zodat het geen niche wordt of blijft.

Ook diversiteit als thema kwam verschillende keren aan bod. Bv dat niet enkel het Europese standpunt ruimte krijgt, maar ook dat uit andere delen van de wereld.

Naar het einde van de conferentie toe, besloten ook de jongere mensen samen te komen. Met meer dan 100 kwamen we samen boven de ingang van het Goetheanum! Zij kregen nog ruimte op het podium op de laatste dag. Ze spraken over moed voor de toekomst en hoop voor de toekomst. Ook spraken ze over hoe snel de wereld verandert en dat het onderscheid tussen jong en oud niet moet worden benadrukt, dat we er samen voor staan!

Voltaan keerden we huiswaarts. Er zal nog een terugkomdag georganiseerd worden voor de ImpulsAjongeren die samen daar waren.

En voor iedereen: er zal ook een film van de conferentie worden gemaakt door het Goetheanum die door iedereen zal kunnen worden bekeken.

Nieuw: De ImpulsA kring



In september kwamen enkele jongeren samen in Wortel Kolonie op uitnodiging van Annemiek Herremans en Pieter Govaerts. Hetgeen ons bijeenbracht was dat we allen in een antroposofisch geïnspireerd werkgebied werken en daarin een bepaalde verantwoordelijkheid dragen.

Herman van Esbroeck bracht een inhoudelijk deel waar we onszelf leerden kennen aan de hand van de temperamenten. Hieruit ontstond voor ieder van ons een uniek leiderschapsprofiel.

Daarna gingen we als groep verder met de vraag: willen we als groep verder en hoe willen we dat?

Hieruit is de ImpulsA kring ontstaan!

De **ImpulsA kring** brengt leidinggevend en mensen in een verantwoordelijke positie samen, die in antroposofische instellingen/projecten werken en zich samen willen verdiepen in hun leiderschapsrol vanuit de antroposofie en ter bevordering van de antroposofie.

Er zijn talloze initiatieven die werken vanuit de inzichten die de antroposofie te bieden heeft. Denk hierbij aan de steinerscholen, heilpädagogische en sociaal therapeutische instellingen, biodynamische boerderijen, antroposofische geneeskunde, enzovoort. Vele werkgebieden genieten van de 'vruchten' uit de antroposofie.

Als ImpulsA kring willen wij niet enkel genieten van deze vruchten, maar ook zorg dragen voor de 'boom' waarvan de vruchten afkomstig zijn. Zeker als verantwoordelijke en/of leidinggevende is het belangrijk om de bron, de antroposofie, van je werkgebied te verzorgen en uit te dragen.

Veel initiatieven hebben te maken met een generatiewissel. De ImpulsA kring wil ook een plek bieden om dit te verzorgen; zowel voor mensen die in een bestaand initiatief nieuwe verantwoordelijkheden opnemen als voor de pioniers die hun ervaringen komen delen. Vanuit verschillende werkgebieden willen we met name een kring vormen voor inspiratie en uitwisseling tussen verantwoordelijke en/of leidinggevende. Hoe kun je die rol vervullen, gevoed vanuit de inhoud die de antroposofie aanreikt?

Wat?

Drie keer per jaar een inspirerende bijeenkomst in België/Nederland. Het programma wordt gevormd naar behoefte in vorm en inhoud. Denk aan uitwisseling en gesprek als ook het uitnodigen van gastsprekers die hun ervaring komen delen of een specifiek thema te brengen hebben.

Doel:

Kennis en inspiratie vinden op gebied van leidinggeven, management en organisatiekunde. Dit vanuit de antroposofische inhoud.

Naast de zelfontwikkeling en de bevordering van onze organisaties en instellingen, willen we zorg dragen voor de toekomst van onze antroposofische werkgebieden.

Voor wie:

Voor alle mensen die leiding en/of verantwoordelijkheid nemen, of willen nemen, in een antroposofische instelling of organisatie.

Voor meer info verwijzen we je graag door naar de [website!](#)

Een **volgende bijeenkomst** is gepland op **9 maart 2024** in Eindhoven. Meer info volgt nog via de website en deze nieuwsbrief!

[Lees meer →](#)

Advent en heilige nachten in de yurt



De herfst met het onstuimige weer komt nu rust de kracht van de natuur keert langzaam in zichzelf terug buiten wordt het elke dag donkerder de stille tijd begint waarin ook wij mensen naar binnen gaan

Kom mee naar binnen in de yurt!

Aan het vuur kijken we terug op ons afgelopen jaar en bereiden ons innerlijk voor op een nieuwe levenscyclus, op een nieuw jaar. We genieten van zondagse adventsgezelligheid (naar verhalen luisteren, samen zingen, thee en taart, terugblik-oefeningen en zo veel meer). We onderzoeken hoe we deze tijd van verstilling en naar binnen keren samen kunnen beleven en bereiden ons, ook praktisch, voor op de twaalf heilige nachten tussen Kerstmis en Driekoningen.

Deelnameprijs: 125€/volledige reeks of 30€/losse zondag
Doelpubliek: volwassenen
(wil je kindje graag mee? Check even in vooraf)

Info en inschrijving: dezonnekinderen@gmail.com

Data en locatie:
Zondag 3, 10, 17 december van 14-17u
Zondag 24 december van 10-13u
Zondag 7 januari van 14-17u
in LAARNE

--- Zondag 3 december ---
Eerste advent - de fysieke wereld * introductie adventstijd en heilige nachten * dag/nachtboekje maken * thema: sinterklaas als beschermer van het kind in de mens

Nieuwe editie van de ImpulsAvond(en)!

U bent van harte uitgenodigd!



Na een bijzonder succesvol eerste jaar van de ImpulsAvonden, is er een nieuw jaar vormgegeven voor 2024. Thema's die aan bod komen zijn: de impuls van Michaël, meditatie, sociale driegeleiding, de bijen, voeding en levenskrachten en nog andere thema's! Noteer alvast elke derde vrijdag van de maand in uw agenda ;)

Starten doen we op **19 januari 2024** met een panelgesprek. Deelnemers zijn: **Jan Borghs** (sociaaltherapeut, mede-oprichter van Widar), **Melanie Lauwaert** (kunstzinnig therapeut, mede-initiatiefnemer van ImpulsA) en **Luc Bruyndonckx** (antroposofisch arts).

De vraag die centraal staat is: **'Wat is antroposofie?'**

Meer info volgt nog via onze website en deze nieuwsbrief.

Aankondiging: conferentie in België



We maken van deze nieuwsbrief graag gebruik om een bijzondere conferentie in de kijker te zetten. De **Afdeling Sociale Wetenschappen** organiseert twee voordrachten, gehouden door **Gerald Häfner**,

'Werken aan vrede; nieuwe impuls voor de samenleving'

op vrijdag 1 december 2023

'De sociale impuls van de antroposofie en de kerstbijeenkomst 1923'

op zaterdag 2 december 2023

In de Hiberniaschool, Volkstraat 40 te Antwerpen telkens om 20u00.

Iedereen is welkom!

Voor meer info: [zie de flyer](#)

Vooraankondiging: co-workers gathering in Nederland



" We need courage, real courage! We need the courage to say that the life of the world must be re-established on totally new foundations. This courage is something we learn very quickly or not at all."
Rudolf Steiner, from an address to the young people in 1924.

De 'Youth Section' van het Goetheanum organiseert van **25 tot 29 mei 2024** een co-workers gathering. Deze zal plaatsvinden in Nederland

Het programma van deze meerdaagse is nog in opmaak. Hou zeker de website van de jongerenafdeling in de gaten: youthsection.org/en. Ook zullen we vanuit ImpulsA trachten de verbinding te maken met de internationale jongerenbeweging en deze in België. Dus ook via onze website en nieuwsbrief zullen we jullie verder informeren!

[Lees meer →](#)

Agenda op website van Antroposofische Vereniging in België

Naast bovenstaande aankondiging(en) willen we ook de aandacht vestigen op de agenda van de Antroposofische Vereniging in België. Hier kan je een veelheid aan evenementen vinden en raadplegen die de impulsen van en voor de antroposofie dienen.

Website: www.antroposofie.be/evenementen/

Deel deze nieuwsbrief!

We proberen om zoveel mogelijk geïnteresseerden te bereiken. Het zou ons enorm helpen mocht je deze nieuwsbrief mee verspreiden aan iedereen waarvoor je denkt dat deze inhoud interessant kunnen zijn.

Contact

impulsantroposofie@protonmail.com

[Aanmelden op de nieuwsbrief](#)



Deze e-mail is verstuurd aan [{{email}}](#). • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • U kunt ook uw gegevens [inzien en wijzigen](#). • Voor een goede ontvangst voegt u info@impulsantroposofie.org toe aan uw adresboek.

