



Impuls Antroposofie



Nieuwsbrief #7 - februari 2023

Groepsreis Dornach: Goetheanum World Conference



Na meer dan 100 jaar antroposofie in de wereld leeft de behoefte om de wereldbeweging met nieuwe impulsen vorm te geven. De wereld ziet er anders uit dan 100 jaar geleden. Het materialisme heeft de mens echter nog steeds in de greep en het ontwikkelen van een geestelijk mens- en wereldbeeld is meer dan ooit aan de tijd.

Om de antroposofische wereldbeweging met nieuwe impulsen te verrijken en de komende 100 jaar vorm te geven, is het belangrijk dat jonge mensen zich engageren en verenigen!

Daarom willen wij het vanuit ImpulsA heel graag mee mogelijk maken dat er een groep jonge mensen vanuit België kan deelnemen aan de Wereldconferentie in Dornach (Zwitserland)! De conferentie vindt plaats rond de Michaelstijd (eind sept 2023) en het thema van de conferentie gaat over de vragen van vandaag en de toekomst:

'Hoe kan het werken met antroposofie worden vernieuwd en versterkt in een snel veranderende wereld? Wat zijn de volgende stappen na meer dan 100 jaar bestaan? Samen willen we de wereldbeweging die uit de antroposofie is voortgekomen opnieuw vormgeven!'

Heb je interesse om mee te gaan? Laat dan zeker tijdig iets weten via mail naar info@impulsantroposofie.org.

ImpulsA beschikt over een bescheiden fonds waarmee we (een deel van) de reiskosten en accommodatiekosten willen dekken. Aangezien de accommodatie in de buurt van het Goetheanum schaars is wegens vele mensen die dan accommodatie zullen zoeken, hebben wij alvast iets gereserveerd met slaappleats voor een 7-tal mensen. Zoals het er nu naar uitziet kunnen wij de accommodatie voor jullie financieren als ook een bijdrage leveren aan de reiskosten. Als je van dit aanbod wil genieten, vragen we om je zo snel mogelijk aan te melden door ons te mailen en je conferentie ticket te boeken tegen 24 maart en dit aan ons voor te leggen.

Wie voor 24 maart zijn/haar ticket boekt voor de conferentie, kan genieten van de vroegboek korting. Je kan je ticket kopen via volgende link:

<https://goetheanum.world/en>

Melanie en Pieter



Terugblik ImpulsA weekend Laarne: Heilige nachten

In het driekoningenweekend vond het ImpulsA weekend plaats rond de heilige nachten. In december waren we met een groep mensen als eens samen gekomen in de Soofa in Gent om met elkaar te delen hoe we aan de slag konden gaan met de 12 heilige nachten. Nu, op het jongerenweekend, konden we gezamenlijk terugblikken hoe dit voor ieder was verlopen.

We hadden een gezellig, verbindend en inspirerend weekend samen. Op zaterdagavond hebben we met elkaar gedeeld wat we tijdens de heilige nachten hadden gedaan en hoe we het hadden ervaren. Een mooie deelronde was het!

Ook hadden we enkele gesprekskringen, o.a. over wat we in het voorbije jaar aan impulsen en initiatieven hadden verwezenlijkt en ook over wat we in het komende jaar graag zouden realiseren/op focussen. Daar kwamen mooie en heel persoonlijke voornemens uit naar voren. Soms spreekt daaruit ook kwetsbaarheid, en dat werkt verbindend. Door regelmatig samen te komen tijdens de ImpulsA weekends, beginnen we elkaar beter te leren kennen en worden we getuige van een zich ontwikkelend en ontvouwend levenspad, dat bij iedereen een beetje anders loopt en toch ook vaak gezamenlijke thema's aanraakt.

Door samen te komen en intenties uit te spreken naar elkaar toe, ontstaat ook een innerlijke kracht om daadwerkelijk met die intenties aan de slag te gaan. Dat is één van de motivaties om deze weekends te organiseren, dat we elkaar in ons leven en werk kunnen ondersteunen om initiatief te nemen, groot of klein.

OPROEP!

We hopen dat er mensen zijn die in de lente/zomer een jongerenweekend willen organiseren aangezien Pieter en Melanie dit in die periode niet kunnen opnemen wegens de komst van hun kindje. Op die manier blijft er een zeker ritme bestaan in onze bijeenkomsten. Het hoeft niet groots te zijn, een plek voorzien (kan ook een camping zijn) is eigenlijk al voldoende! De rest kan ontstaan op het moment. Of als iemand zin heeft om eens rond een bepaald thema samen te komen kan dat natuurlijk ook!

Pieter en Melanie willen gerust helpen met het verspreiden van de uitnodiging en dergelijke!

Alchemie van het alledaagse '23-'24: een tipje van de sluier



Het jaartraject Alchemie van het alledaagse is een succes! We hebben tot nu toe 5 bijeenkomsten gehad die allemaal heel inspirerend waren. Dit geeft veel voldoening bij de deelnemers (40!) en organisatoren. Dit maakt dat we al met enthousiasme aan het programma voor het volgende lesjaar begonnen zijn.

Het idee is om in 2023-24 opnieuw een jaartraject aan te bieden, met dezelfde opbouw. Het is bedoeld voor iedereen: zowel nieuwe deelnemers als mensen die reeds deelnamen kunnen meedoen. Er zullen andere thema's aan bod komen.

We kunnen al enkele namen van lesgevers prijsgeven! Zo zullen Mathijs van Alstein, Christine Gruwez, Bastiaan Baan, Luc Vandecasteele, Bart Vanmechelen en Ineke Van den Bosch opnieuw van de partij zijn als sprekers en mogen we ook alvast Petra Essink verwelkomen! Het belooft weer een inspirerend en vruchtbaar jaar te worden.

Inschrijven kan vanaf 1 april met een vroegboekorting tot 1 juni. We houden jullie verder op de hoogte!

Melanie en Pieter

Contact

impulsantroposofie@protonmail.com

[Aanmelden op de nieuwsbrief](#)



Deze e-mail is verzonden naar [{{email}}](#). • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede ontvangst voegt u info@impulsantroposofie.org toe aan uw adresboek.

